



## CIA 12 Mart'ı biliyordu

Yasemin Çengar/06.02.1997 Milliyet

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), 12 Mart 1971 Askeri Muhtırasından, bu muhareye görevi bırakmak zorundan kalan dönemin Başbakanı Süleyman Demirelden önce haberدار olduğu ortaya çıktı.

CIA'nın 1960 ve 1970'larda, Türkiye'de yoğun casusluk faaliyetinin ciddi engellerle karşılaşmış, ancak bazı Türk istihbaratlığının CIA'le çok yakın ilişkiler kurduğu belirtildi. Tarihindeki ikinci uygurucu operasyonunu 1971'de Ankara'da başılan CIA, o dönemde Doğu Bloğuna ilişkin bilgi sazırmak için Türk işadamlarını "ajan" olarak kullanıyor ve KGByle İstanbul'da kovalamaca cımyordu. Bu bilgiler, İstanbul ve Ankara'daki baş yili da içeren toplam 32 yıllık istihbaratçılıktan sonra CIA'den emekli olan Duane Clamidge'in anısında yer almıyor.

Clamidge'in "Bütün Mevsimlerin Casusu" adlı kitabı, "gizli"lığı konuyu bilgilerin CIA tarafından öğrenmesinden sonra" yayınlandı. Kitabın kapajında, "Espionage, savaş, kontrterör ve kumpas alanında doğrudan çalışmaktan sonra hayatı kamuoyuna ağıtayken gelmiş geçmiş en üst düzeyi Amerikan casusu" olarak tanılan Clamidge, Türkiye'nin yanı sıra Nepal, Hindistan, İtalya, Nikaragua, Panama ve Irak'ta da görev yapmıştır.

CIA'de Latin Amerika Bölüm Şefi, Avrupa Bölüm Şefi ve Kontrterör Merkezi Başkanı olarak da çalışan Clamidge, 1968-1971 döneminde İstanbul'da istasyon şefi, 1971-1973 yıllarında da Ankara'da şef yardımcısı iken yaptıklarına kitabında geniş yer veriyor. Clamidge, casusluk etkinlikleri dinance, Türkiye'de eğinden ayrılmış erkek dişi bir ilişkili sürdürmeleri ve daha sonra yeniden evlerince Ankara'da doğa eğlenceleri yakını dostu Tanık Şahingiray'ın adını vermesi gibi özel olayları da anlatıyor.

Kitapta bazı bölümler söyle:

"\*1971 Mart'ında yakında gerçekleştirilecek bir askeri darbezin istihbaratım adımı. Türkler buna 'Mektupla darbe' diyorlardı ve gerçeğe de yapılan oyu (...) 'Mektupla darbe' hakkında önceden bilgi sahibi olmamız kujkuez bir istihbarat beşansydi. Bu aşdan Ankara'daki ABD'di meslektaşlarımızın

bir adım öndeydik. Ankara başkent olmasına rağmen, İstanbul olsanzı Türkiye'de ne olup bittiği konusunda daha iyi bir perspektif sahibi.

\* Yerel teröristlere karşı çalışmak, özellikle ABD'ileri hedef almakla içine görevlerimizden biriydi. Ancak Dev-Genç gibi bir Türk terörist grubuna nüfuz edebilme şansımız, bu grubun içine adam sokamadığça çok düşüktü. Hedefe ulaşmamızı sağlayacak altyapıya sahip değildik. Dahası, terörist olaylar senki bir gecede pastak verdiği büyümüş olduğundan, ve tabanımız yoktu, kimin kim olduğunu bilmeyorduk. Türk yetkililerle yakın ilişkideydi, ancak bizim yardımımızı istemediklerini açıkça belirtiyorlardı. (...)

Bazen, gerek olacağımı düşündüğüm durumlarda sokakta yanemde silah taşıyordum. Reisi çevresinin poğunda İstanbul'daki CIA şefi olarak tanıyorum ve bu bilginin teröristlere sadırmaması her zaman mümkündü.

\* Görevlerimden biri Uygurucu İnfaz Dairesiyle (DEA) uygurucuya karşı çabalamız koordinasyon etmekti. Bu, CIA'nın uygurucu işine karşı çalışmakla görevlendiriliği ilk durumu. (...) CIA'nın sadece stratejik istihbarat toplanmasını, basın ya da ole geçirme operasyonlarına doğrudan karışmamasını garantiledik. Böyle olmak zorundaydı, örgüt memurlarının Türkiye'deki ya da ABD'deki mahkemelerde tanık olmasını istemiyordu. Üstelik, CIA kriminal etkinliklere ilişkin bilgilendirme tekniklerini korumak zorundaydı."